

Το **Σπίτι της Κύπρου**
και η **Λέσχη Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ**
σας προσκαλούν
την **Τρίτη 28 Μαρτίου 2017**
και ώρα **20:00**
σε εκδήλωση αφιερωμένη
στον **Αντώνη Παπαδόπουλο**

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
Κυριάκος Κεeneβέζος
Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας

Στέλιος Βασιλειάδης
Πρόεδρος Λέσχης Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ

Μηνάς Λυσάνδρου
Α' Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΕ ΑΕΚ

Χαράλαμπος Μανώλη
Πρόεδρος της Ανόρθωσης

Γιώργος Παπαβασιλείου
Συναθλητής του Αντώνη Παπαδόπουλου
στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου του 1953

Λόλα Παπαδοπούλου
Σύζυγος του Αντώνη Παπαδόπουλου

Ανδρέας Μαϊμαρίδης
Πρόεδρος Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης
Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.)

Θα μιλήσουν:
Ανδρέας Κοντός
φιλόλογος
*«οὐ περί χρημάτων τόν ἀγῶνα ποι ούμεθα,
ἀλλά περί ἀρετῆς*
(Κυριάκος Μάτσης, προς τον Άγγλο Κυβερνήτη της Κύπρου
σερ Τζων Χάρπινγκ, Κρατητήριο Ομορφίτας 1956)

Αυγουστής Ευσταθίου
Συναγωνιστής του Αντώνη Παπαδόπουλου
στη θυσία του Μαχαιρά το 1957

Προβολή βίντεο για το ολοκαύτωμα του Μαχαιρά

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος ήταν αθλητής, αγωνιστής και εκπαιδευτικός. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1929 και πέθανε το 1981. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου και σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1953. Εργάστηκε ως καθηγητής γυμναστικής στην Αμμόχωστο και ως προϊστάμενος Σωματικής Αγωγής, θέση που διατήρησε μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του. Ήταν πολυσύνθετος αθλητής στίβου, ποδοσφαιριστής και πετοσφαιριστής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του αποτελούσε μέλος της προολυμπιακής ομάδας Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ελσίνκι (1952) και ταυτόχρονα ποδοσφαιριστής σε ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, πρωτεργάτης στην δημιουργία τμήματος αθλητισμού στην ομάδα της ΑΕΚ και σημαιοφόρος της σε κάθε αθλητική της δραστηριότητα. Ήταν σημαιοφόρος της ΑΕΚ στους Πανελλήνιους αγώνες στίβου το 1953 στην Αλεξανδρούπολη. Η προσφορά του στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου κατά των Άγγλων το 1955-1959 υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Ως μέλος της ΕΟΚΑ από την αρχή του αγώνα συμμετείχε ενεργά με το ψευδώνυμο «Άγρας». Εντάχθηκε στην αντάρτικη ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Μετά τη σύλληψή του στον Μαχαιρά (3-3-1957) και τον ηρωικό θάνατο του Αυξεντίου εκεί, υπέστη φριχτά βασανιστήρια προτού καταλήξει στις Κεντρικές Φυλακές.

Λέσχη Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ

Ξεκινώντας από το μικρό πατάρι των Ιωνάδων και του Σπανούδη στην Ομόνοια, θέλοντας να συνεχίσει την πλούσια αθλητική παράδοση της Πόλης με σωματεία του Πέρα, των Ταταύλων, της Χάλκης, του Διπλοκιονίου, του Βαθυρρύακος και της Χαλκηδόνας, η ΑΕΚ μετουσιώνει μέχρι σήμερα την υπερβατική διαφορετικότητά της με τη διαδήλωση κατά των Γερμανών στην Κατοχή και τη θυσία του Κοντούλη, με την παρέλαση της Απελευθέρωσης όπου πρωτοστάτησε η σημαία με τον Δικέφαλο, με τον ανεπανάληπτο θρίαμβο στο Καλλιμάρμαρο, με τη συγκινητική συμπαράσταση και το φιλικό αγώνα στο φλεγόμενο Βελιγράδι. Αυτήν ακριβώς τη δυναμική επιδίωκει να ανατροφοδοτήσει μια ευρεία ομάδα Ενωσιτών από τους παλαιμάχους αθλητές της ΑΕΚ, προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών, φίλαθλοι που έχουν υπηρετήσει την ομάδα, άνθρωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύριος στόχος της Λέσχης είναι η εμπειρισταωμένη μελέτη και ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού των προσφύγων και του σωματείου τους, της ΑΕΚ, από το 1922 μέχρι σήμερα.